

Centraal-Azië

> 20-DAAGSE RONDRUIS > VERTREKDATUM: 12 JUNI

Deze reis door 4 republieken van Centraal-Azië biedt een unieke combinatie van sublieme berglandschappen en onovertroffen architecturale parels. In Tadzjikistan trekken we naar het 'dak van de wereld' en rijden we van west naar oost over de befaamde Pamir Highway. Een ruwe, maar onvergetelijke tocht brengt ons over hoge bergpassen en doorheen groene valleien. We zien authentieke dorpen en maken kennis met een gastvrije bevolking. Kirgizstan overdondert ons met een horizon van besneeuwde bergreuzen en diepblauwe meren. Een blitzbezoek aan Kazachstan brengt ons naar de indrukwekkende Charyn Canyon. In Oezbekistan wacht ons een heus cultuurbad met een weelde aan moskeeën en paleiscomplexen. Een schitterende reis die - gezien het rudimentaire comfort gedurende een aantal dagen - enkel aan te raden is aan geharde reizigers.



DAG 1 Brussel - Dushanbe

Afspraak in Zaventem voor vertrek naar Dushanbe.

DAG 2 Dushanbe

Aankomst te Dushanbe. Transfer naar het hotel voor een korte nachtrust. Na een laat ontbijt verkennen we de Tadzjiekse hoofdstad die na een decennialange Sovjet-heerschappij én een burgeroorlog sinds de onafhankelijkheid een heuse renaissance kent. We brengen onder meer een bezoek aan het Oudheidkundig Museum met z'n waardevolle archeologische schatten zoals de muurschilderingen uit de antieke stad Penjikent en een 13 meter lange liggende Boeddha uit de 5de eeuw. Rit naar Hissar, gelegen op een twintigtal km van de hoofdstad. Hier zien

we de indrukwekkende overblijfselen van het fort dat dateert uit de 18de eeuw, toen deze regio een onderdeel was van het emiraat van Bukhara. Terugkeer naar Dushanbe. Hotel Hilton of Serena. (O-M-A)

DAG 3 Dushanbe - Kalai Khumb

Na het ontbijt verlaten we Dushanbe en zetten koers naar het oosten via de Pamir Highway M41, die we wat later terug verlaten om zuidwaarts richting Afghaanse grens te reizen. We maken een eerste stop met zicht op de Vakhsh Darya die verderop zal samenvloeien met de Panj Darya en vanaf dan de Amu Darya wordt, één der belangrijkste rivieren van Centraal-Azië. Vandaag en morgen rijden we overwegend door de vallei van de Panj Darya, die de grens vormt met Afghanistan. Naarmate we verder rijden worden de landschappen woester en onderweg houden we dan ook vaak halt om te genieten van de mooie landschappen. In de late namiddag bereiken we het stadje Kalai Khumb, gelegen in de autonome provincie Gorno-Badakhshan. Hotel Karon Palace. (O-M-A)

DAG 4 Kalai Khumb - Khorog

Langs de Pamir Highway volgen we vandaag de grillige loop van de Panj-rivier stroomopwaarts terwijl volop genieten van de unieke landschappen en de authentieke dorpen. Ook aan de overzijde van de rivier zien we regelmatig Afghaanse dorpjes, die soms bijna verticaal tegen de hellingen lijken gebouwd te zijn en ons een blik gunnen op het harde leven daar. In de loop van de namiddag bereiken we Khorog, gelegen aan de samenvloeiing van de Panj en de Ghund. Hotel Lal. (O-M-A)

DAG 5 Khorog - Ishkashim

Na het ontbijt bezoeken we in Khorog de op één na hoogst gelegen botanische tuin van Azië. We genieten er van een prachtig uitzicht over de Khorog, de Panj Darya, de Ghund Darya en de omringende bergen. Daarna verlaten we terug even de Pamir Highway voor een ommetje naar de Wakhan-vallei. De landschappen worden steeds indrukwekkender: links van de weg ligt de adembenemende Pamir en rechts de majestueuze Hindu Kush. Een aantal bergpieken hebben een hoogte van meer dan 6000 meter. We onderbreken de rit een aantal maal om een wandeling te maken in de prachtige natuur of om kennis te maken met het vriendelijke Wakhi-volk waarbij er veel kans is dat we uitgenodigd worden om enkele huisjes te bezoeken. Aankomst te Ishkashim, een klein stadje aan de rand van de fameuze Wakhan-corridor, waar het Grote Spel in de 19de eeuw eindigde toen Russen en Britten de corridor creëerden als bufferzone tussen hun respectievelijke invloedzones. We overnachten vandaag in een eenvoudig maar proper guesthouse. (O-M-A)

DAG 6 Ishkashim - Langar

Het mooiste deel van de Wakhan-vallei ligt ten oosten van Ishkashim. Een steile klim brengt ons naar een van de oude versterkingen die de vruchtbare valleien van deze regio moesten beschermen. Het fort van Kahkaha is nu een ruïne maar torent nog steeds statig boven de vallei uit en biedt een enig mooi uitzicht over de vallei en de grensrivier. We houden ook even halt bij een oud zoroastrisch heiligdom. Het fort van Yamchun, waarvan de bouw begon in de derde eeuw v.C., is nog steeds een van de indrukwekkendste monumenten in de Wakhan-vallei. In Yamg bezoeken we het museum van de Soefi-mysticus Mubarak Kadam Wakhani. In Vrang wacht ons opnieuw een steile wandeling naar een oude boeddhistische stoepa die meer lijkt op een ziggoerat met 5 verdiepingen. Aankomst in Langar. We overnachten zeer eenvoudig in een zogenaamde homestay. (O-M-A)

DAG 7 Langar - Murgab

Na een zeer steile klim bezoeken we enkele van de vele duizenden petrogliefen die op de hellingen rond het dorpje Langar terug te vinden zijn en die dateren uit de Bronstijd. Van hier hebben we ook een prachtig uitzicht op de samenvloeiing van de Pamir Darya en de Wakhan Darya. Naarmate we verder rijden richting Murgab, wordt het landschap desolater en klimmen we hoger de bergen in. Bij Khargush passeren we de bron van de Amu Darya, de Oxus-rivier uit de oudheid. Wat later rijden we over de Khargush-pas, op een hoogte van 4344 meter. Dit is de Pamir op zijn best. Al snel komen we nu terug op de M41 en zetten onze tocht verder naar het oosten. Via de Nayza-Tash-pas bereiken we in de latere namiddag Murgab waar we logeren in het eenvoudige hotel Pamir. (O-M-A)

DAG 8 Murgab - Osh

Vandaag wacht ons de langste en wellicht ook wel indrukwekkendste dag van de reis. Vanuit Murgab klimt de weg door een weids landschap met uitzichten op de omringende bergen en gletsjers naar een

duizelingwekkende hoogte. We bereiken de Ak-Baital-pas (4655 m). We rijden door een onmetelijke leegte die plots onderbroken wordt door het Karakul-meer. Met wat geluk treffen we hier nomaden aan met hun kuddes. Voor de fotografen is het meer, waarvan de kleur in de zomer kan variëren van diepblauw tot turkoois en dat afgezoomd is door besneeuwde bergpieken, een uitgelezen plek. Doorreis naar Kirgizstan. Picknick onderweg. De Taldykpas (3615 meter) is de laatste horde voor we terug in de bewoonde wereld komen. Via een reeks haarspeldbochten dalen we af naar groene valleien die bezaaid zijn met kleine dorpjes. We bereiken Osh in de late namiddag. Hotel Rayan. (O-M-A)

DAG 9 Osh - Bishkek

Na de onvergetelijke maar toch wel vermoeiende tocht van de voorbije dagen dwars door het Pamir-gebergte doen we het vandaag rustig aan. We nemen alle tijd voor een ontspannend bezoek aan de oudste stad van het land die voornamelijk door Uzbeken bewoond wordt. Osh was ooit een belangrijke en rijke stad langs de Zijderoute, maar werd in de 13de eeuw grotendeels verwoest door de Mongolen. We brengen een bezoek

aan de Suleyman-heuvel, een der belangrijkste bedevaartsoorden van Centraal-Azië. Daarna slenteren we door de bazaar van de stad, een kilometerslange markt die zeer kleurrijk en levendig is. In de namiddag vliegen we naar Bishkek. Als de tijd het toelaat brengen we een eerste bezoek aan de stad. Hotel Ambassador of Plaza. (O-M-A)

DAG 10 Bishkek - Son Kul

We verkennen kort de Kirgizische hoofdstad en vertrekken daarna naar het Son Kul-meer. De weg voert door een afwisselende natuur. Nabij Tokmok bekijken we de Burana-toren, het meest opvallende overblijfsel van de middeleeuwse stad Balasagun. Wat later rijden we door de mooie Boomkloof. In de namiddag bereiken we het op 3000 meter hoogte gelegen meer, dat omringd is door majestueuze, besneeuwde bergpieken. Tijdens de zomermaanden verzamelen hier semi-nomadische families die met hun kuddes de hoger gelegen weilanden opzoeken. Bij helder weer kunnen we deze nacht ook een spectaculaire sterrenhemel waarnemen. Overnachting in een eenvoudige yurt, de typische tent van Centraal-Azië (vouwbedden, 2 personen per tent). (O-M-A)





DAG 11 Son-Kul - Kochkor

Tijdens een wandeling genieten we optimaal van het sublieme kader van het Son Kul-meer, dat afgezoomd is door hoge bergtoppen. Voor wie dit zou wensen is er de mogelijkheid om optioneel een tocht per paard te maken. Na het middagmaal in de yurt rijden we naar het dorp Kochkor waar we een vilt-atelier bezoeken. Hotel Nomad Lodge. (O-M-A)

DAG 12 Kochkor - Karakol

Rit naar de stad Karakol, gelegen aan de oostelijke oever van het Issyk-Kul, één der grootste alpiene meren ter wereld. Rijdend langs de zuidelijke oever van het meer genieten we van enkele bijzondere stukjes natuur. In de 'sprookjescanyon' maken we een wandeling langs de zandstenen rotsformaties in verschillende pasteltinten. In de kloof van Jety-Oguz bewonderen we de dieprode rotsen die steil omhoog rijzen uit de omringende natuur. Hotel Amir of hotel Green Yard. (O-M-A)

DAG 13 Karakol - Almaty

Rit naar Kazachstan. Na het vervullen van de grensformaliteiten rijden we verder naar de Charyn Canyon, een der indrukwekkendste landschappen van het land. We maken een wandeling door de 150 tot 300 meter diepe kloof en genieten volop van de natuur en de stilte rondom ons. Vooral het deel van de canyon dat de 'Vallei der kastelen' genoemd wordt, is ronduit spectaculair te noemen. Rit naar Almaty. Hotel Kazhol. (O-M-A)

DAG 14 Almaty - Samarkand

Vroeg uit de veren en korte stadsrondrit. Middagvlucht naar Samarkand in Uzbekistan. In zijn hoofdstad Samarkand liet Timur Lenk schitterende monumenten optrekken. We beginnen onze ontdekking van de stad in het Gur Emir-mausoleum, waar de graven liggen van Timur Lenk en zijn nakomelingen. We brengen ook een bezoek aan het Observatorium van Ulughbek, de kleinzoon van Timur en bezieler van de bouw van een observatorium dat zijn tijd ver vooruit was. Hotel Emir Khan of gelijkwaardig. (O-M-A)

DAG 15 Samarkand

Bezoek aan de moskee van Bibi Khanum, de Shah-i-Zinda-necropolis, de ruïnes van Afrosiab en wandeling door de kleurrijke bazaar. Natuurlijk ontbreekt ook het Registan-plein met z'n drie indrukwekkende medressa's niet op ons programma: de koranschool van Ulughbek, de Sher-Dor-koranschool, de medressa van Tilla-kori. Vooral tegen de avond, wanneer het warme licht van de ondergaande zon dit sprookjesachtige plein in een gouden gloed dompelt, is dit een plek om nooit te vergeten. (O-M-A)

DAG 16 Samarkand - Bukhara

Rit naar Shakhrisabz, de geboorteplaats van Timur Lenk en enige tijd de hoofdstad van zijn rijk. Wandeling doorheen de overblijfselen van het Ak Saray (Witte Paleis), bezoek aan de moskee van Kok-Gumbas en het mausoleum van Gumbazi-Seidan. We nemen een kijkje op de lokale markt. Rit naar Bukhara. Indien de tijd het toelaat maken we al een eerste verkennende wandeling door de oude stad. Hotel Omar Khayam of gelijkwaardig. (O-M-A)

DAG 17 Bukhara

We trekken een volle dag uit voor deze prachtige stad waarvan de schoonheid in het verleden zo vaak werd bezongen. Geen enkel belangrijk monument ontbreekt op ons programma: het mausoleum der



Samaniden, de Ark-citadel, de Kalyan-minaret, het Bolo-Khaus-complex, de Magok-i-Attari-moskee, het Lyab-i-Hauz-complex... (O-M-A)

DAG 18 Bukhara - Khiva

We reizen door de immense Kyzylkum-woestijn naar Khiva. Onderweg doorkruisen we de historische regio Khorezm (Chorasmia), gelegen langs de de Amu Darya-stroom (de oude Oxus-rivier). We ontdekken de indrukwekkende ruïnes van Toprak-Kala, de hoofdstad van Chorasmia in de 2de en 3de eeuw. Daarnaast bezoeken we de overblijfselen van Ayaz-Kala, een meer dan 1500 jaar oude burcht die gelegen is op een heuveltop en van waaruit we prachtige uitzichten hebben over de Kyzylkum-woestijn. Hotel Orient Star. (O-M-A)

DAG 19 Khiva

Gelegen midden in de uitgestrekte Kyzylkum-woestijn ligt een van Oezbekistans best bewaarde cultuurparels Khiva. De stad, een belangrijke nederzetting langs de karavaanroutes, werd in de 16de eeuw de hoofdstad van een door de Oezbeken gesticht rijk. Khiva werd in de 19de eeuw een centrum van de Uzbeekse taal en cultuur en vormde zo een tegenpool voor het Perzische Bukhara. Het oude stadsdeel van

Khiva, de Ichan Kala, is bijna volledig intact gebleven en wordt nog omringd door een 2200 meter lange muur. Het bezoek aan de prachtige moskeeën, koranscholen en karavanserais van de stad is dan ook een onvergetelijke ervaring.

DAG 20 Khiva - Brussel

Vroeg ontbijt en rit naar Urgench. Vlucht naar Brussel.

Prijs: € 5.290

Eenpersoonskamer: + € 515

(Op dag 5, 6 en 10 kan geen eenpersoonskamer gegarandeerd worden. Contacteer ons voor meer info) (inbegrepen in de prijs - zie p. 3)

Minimum 6 / maximum 10 deelnemers



(zie p.3)

Individuele afreis: prijs op aanvraag